



Notulen ingelaste vergadering Evaluatie eerstejaars introductiekamp

Donderdag 13 oktober, grote vergaderzaal.

Aanwezig: Prof. dr. S. Streutjens (voorzitter), Harry Kammenga, mej. I. Kamphuis (not.), drs. Van Vleuten, dhr. A.J. Reckers, mevr. G.J. van Hijum (beide eerstejaars), Ernst-Karel Terwisscha van Scheltema (voorzitter introductiecommissie), prof. dr. H. van Hepscheuten.

Afwezig m.k.: mw. drs. A.W. Janssen-de Boer.

Voorzitter Streutjens opent de vergadering en laat meteen optekenen in de notulen dat hij de zin van deze vergadering niet inziet. Gebeurd is gebeurd, dat is hoe hij erover denkt.

De heer Kammenga reageert hier onmiddellijk op, en wel geprangd. Wat er tijdens de facultaire introductie gebeurd is, en dan met name op het eerstejaarskamp in de bossen van Appelscha, tart naar verluidt elke beschrijving.

'Nou er zijn anders beschrijvingen genoeg in omloop', moppert de voorzitter nog even, maar geeft dan uiteindelijk het woord aan de uitgenodigde studenten.

Ernst-Karel Terwisscha van Scheltema, voorzitter van de introductiecommissie, vat de gebeurtenissen op het kamp samen. Na een fietstocht in de klamme hitte over de Drentse heidevelden werd van de vermoede en uitgedroogde eerstejaars meteen verwacht dat ze in de bossen rond de kampeerboerderij de schadelijke prunusplant gingen kappen, dit onder leiding van de plaatselijke boswachter.

Eerstejaarsstudente Gerda van Hijum barst hierop in een smartelijke huilbui uit. 'Ik had helemaal blaren op mijn vingers', snikt ze. Terwisscha van Scheltema haalt hoorbaar zijn neus op, en maakt een toespeling op die vingers, die diezelfde nacht blijkbaar geen last meer hadden van blaren, druk doende als ze waren in het kruis van een ouderejaars begeleider.

Hierop kan mej. Van Hijum er nog net van weerhouden worden de heer Terwisscha van Scheltema aan te vliegen. Als de gemoederen wat zijn bedaard, neemt Arjen Reckers het woord. Hij wil toch wel graag even de aandacht vestigen op de oneerbiedige wijze waarop hij op de ochtend van de tweede dag werd bejegend, en wel door diezelfde Terwisscha van Scheltema.

De heer Reckers vertelt dat hij 's ochtends altijd graag ontbijt met een dubbele boterham met hagelslag. Op dit moment lijkt het alsof professor Van Hepscheuten wakker schiet, want hij gaat rechtop zitten en deelt de vergadering glunderend mede dat dat nu toevallig ook precies zijn favoriete ontbijt is!

Voorzitter Streutjens slaat nu meerdere malen met de antieke facultaire voorzittershamer op de vergaderingstafel, zodat de kopjes rinkelen op hun schoteltjes. Hij spreekt professor Van Hepscheuten vermanend toe en dreigt hem op te geven voor de Appelschase prunusverhakseling als hij de vergadering nog verder traineert. Boos mompelend trekt Van Hepscheuten zich hierna op zijn hoekje van de tafel terug.

Reckers verhaalt nu hoe de heer Terwisscha van Scheltema hem meerdere malen het pak hagelslag uit handen heeft getrokken, zodat hij uiteindelijk zijn dubbele boterham maar met pindakaas had besmeerd.

'So what?' rolt de voorzitter nu met zijn ogen.

Nu barst ook de heer Reckers in tranen uit. 'En toen ik eindelijk mijn boterham wilde opeten, duwde Terwisscha van Scheltema me met mijn neus erin!' snikt hij luidkeels.

Het blijft even stil rond de vergadertafel. Dan schateren alle faculteitsmedewerkers het unaniem uit, proes- tend en wijzend naar de beteuterde gezichten van de studenten.

'Als je dát al een ontgroening noemt...' giert de voorzitter.

'Moest je vroeger eens bij ons komen, bij de GSb!' hikt Kammenga.

'Haha ja', valt Van Hepscheuten hem bij, 'bij ons op Vindicat deden we dat wel even and...'

Plots valt er een diepe stilte. Iedereen kijkt geschokt voor zich uit. De voorzitter sluit snel de vergadering en iedereen verlaat in stilte het pand.